

* Tempelbacken



Kattuggla

Välkommen till Tempelbacken

Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark som förr kallades Jungfruhagen.

Träd och buskar

Bland träden dominerar asp och björk, men här finns även ädellövträd som ek, alm, ask, lönn och lind. Häggen blommar vackert på våren. Bland buskarna återfinns bl.a. hassel, olvon, druvfläder, skogstry och nyponros. Den fridlysta tibasten blommar på bar kvist redan i februari-mars. Svinrot och skogssallat vittnar om den tid då området var betesmark. I den norra delen av reservatet dominerar tall, de äldsta träden är 300 år gamla.



Hålträd

Fågelliv

Fågellivet är rikt tack vare den döda veden. Vedlevande mossor, lavar, svampar och en mängd insekter har funnit sin livsmiljö här. I de döende träden, stående torrträd och liggande lågor hittar fåglar gott om mat och hålhäckande fåglar hittar lämpliga hål. Hålhäckande arter som noterats är kattuggla, hornuggla och skogsduva. Här finns också svartmes, spillkråka, gröngöling, större hackspett och den allt mer sällsynta mindre hackspetten. Stenknäck är en ovanlig gäst som gynnas av gamla lövträd och speciellt träd med stenfrukter.



Tibast



Svartmes



Kom ihåg!



- skada inte träd, högstubbar eller liggande träd
- gräv inte upp eller plocka växter
- stör inte djurlivet
- gör inte upp eld
- tälta inte
- rid inte
- framför inte motordrivet fordon

FAKTA OM RESERVATET

Tempelbacken är ett kommunalt reservat avsatt 1995 och det omfattar ca 10 ha skog. Bidrag till finansiering av paviljong och informationsmaterial kommer från statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Örebro Län samt från Hopajola och Lindesbergs bostäder AB. Paviljongen är ritad av Arktis Arkitekter i Örebro.

Förvaltare är Lindesbergs kommun, 0581-810 00 (vx).
bergslagens.miljo.bygg@lindesberg.se

VÄGBESKRIVNING

Från Statoil i Lindesberg, ta av mot Kåfalla och efter 500 m mot golfbanan.



Tempelbackens naturreservat



Bruksägarsonen Fredric Cederborgh

Bruksägarsonen Fredric Cederborgh (1784-1835) återvände till Lindesberg och Dalkarlshytte herrgård för att tillbringa sina sista drygt 10 år här. Efter studietiden var han verksam i Stockholm under många år. Han startade tidningen



Dalkarlshytte herrgård 1915
(revs på 70-talet)
Foto: Alfred Michelson

Anmärkaren år 1816, den gav senare upphov till oppositionspressen i Sverige. Cederborghs första roman *Uno von Trassenberg* väckte stort uppseende som något alldeles nytt i sitt slag med sin "osökta komik och lifliga målningar". Kort därefter kom romanen *Otto Trallings levnadsmålning*. Under sina år på Dalkarlshytte herrgård lät han uppföra en liten rund byggnad som kallades Templet, därav namnet Tempelbacken. Templet låg med utsikt mot Lindesberg.

En paviljong för vår tid

I kanten till reservatet, i den norra änden, finns en paviljong för lärande och vila. Paviljongen är byggd med inspiration från Cederborghs tempel och med tanke på skolans behov av uterum för lärande. Här kan en grupp samlas för undervisning, picknick eller ceremonier. Det finns ingen eldplats. Liksom på Cederborghs tid har man här utsikt mot Lindesberg.



Här kan en grupp samlas för undervisning, picknick eller ceremonier. Det finns ingen eldplats. Liksom på Cederborghs tid har man här utsikt mot Lindesberg.